



kasteel  
**KINDERBOERDERIJ**

# 't gemekker

## de nieuwsbrief van Kinderboerderij Geldrop

nummer 52, mei 2021

### Van de redactie

#### Het is toch zover gekomen ☺

Elke keer hoopten we toch weer op versoepelingen. Verlangend zagen we uit naar de tijd dat er weer bezoekers zouden zijn. Zoals vaker gezegd, we klagen niet, ons werk gaat door maar als vrijwilligers zeggen dat ze kinderen missen die ze en cavia op schoot kunnen zetten of dat het toch wel heel erg stil is, dat we zelfs de herrie missen van de fietswieltjes op de stenen waardoor we elkaar soms niet kunnen verstaan, nou dan wordt het toch wel hoog tijd dat er iets verandert!

Veel bezoekers kwamen aan de poort omdat ze dachten dat we al wel open waren. Speeltuinen mochten wel open. Tja wij kunnen ook niet alles uitleggen maar gelukkig is het Landgoed en de Zintuigentuin ook een mooie plek om doorheen te struinen als je voor niets naar de boerderij bent gekomen.

Er waren soms ook mensen die de poort open maakten en binnen kwamen. "Maar de dieren zijn toch ook buiten?" of "Maar mijn kind mag toch wel even naar spelen?" Alsof wij het leuk vinden... Gelukkig zijn de meeste mensen veruit begripvol en steunen ze ons.

Maar zoals jullie gemerkt hebben: We zijn weer beperkt open! We zijn erg blij dat we jullie vanaf 19 mei weer kunnen ontvangen. Het was erg ontroerend om vaste bezoekers weer te zien en te spreken. We werden er echt opgetogen door!

Het is gelukt om, met hulp van buiten de boerderij, elk dagdeel twee uurtjes open te kunnen gaan. Dat is super! De eerste zondag was het heel mooi weer en was het erg druk. Daardoor stond er bijna constant een rij bij de poort. Gelukkig konden de meeste mensen uiteindelijk wel binnen. De geiten genoten ook van alle aandacht en van de brokjes. Zij hebben het duidelijkste van alle diersoorten de bezoekers echt gemist. Ze waren zoooo aanhankelijk ☺



Jullie mogen weer binnen maar helaas zijn de vogels nog steeds opgehokt vanwege de vogelgriep. Er is laatst weer een uitbraak geweest bij Weert. Dat is jammer omdat de dieren juist bijna weer los mochten. Dat zit er nu voorlopig nog niet in.

Gelukkig is het wel gelukt om het dak van het hooihok te vervangen. Met hulp van een aantal sterke mannen is de klus geklaard en dat is wel handig met zoveel regen als er de afgelopen tijd viel.

Afgelopen weken merkten we dat er jongeren rondhingen op het terrein savonds. Er was niets aan de hand maar na een paar keer vonden we smorgens een paar tafels en stoelen die kapot gemaakt waren en halfvolle blikjes in de konijnenrennen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

We hebben contact met de politie opgenomen.

Verder hebben we helaas afscheid moeten nemen van een vrijwilliger die al 10 jaar bij ons werkte. Het is raar om hem te moeten missen: het is niet hetzelfde zonder hem. Dit verlies heeft ons allen flink geraakt. Het is dan wel fijn dat we dit samen kunnen delen.



#### Karin vertelt

Vorig jaar aan het eind van de zomer ben ik op de donderdagochtend begonnen als gastvrouw bij de Kasteel Kinderboerderij. Het is voor mij een fijne afwisseling naast de studie die ik doe, want de rest

van de week zit ik vooral met mijn neus in de boeken. De afgelopen maanden konden we natuurlijk helaas geen bezoekers ontvangen dus was ik vooral bezig met koffie zetten voor de andere vrijwilligers, poetsen en een praatje maken met iedereen. Veel mensen komen op donderdagochtend iets eerder zodat ze, voor het werk begint, alvast een kopje koffie kunnen drinken. Nu er geen bezoekers zijn geweest is het extra belangrijk om er samen iets van te maken! Natuurlijk bespreken we het laatste nieuws maar hier en daar een grapje en elkaar een beetje plagen horen er gelukkig ook altijd wel bij. Daarom voelde ik me al snel thuis bij deze leuke groep mensen. In de tijd die ik nu op donderdagochtend over heb maak ik van wol van onze schapen kleine schapjes. Deze worden verkocht in de Landgoedwinkel in de Kasteelhoeve. In de Landgoedwinkel worden nog veel meer leuke producten verkocht die te maken hebben met het landgoed. Zo kregen we toch nog wat inkomsten binnen want die missen we nu helaas natuurlijk ook. Soms kregen we mensen aan de poort die niet wisten dat de kinderboerderij gesloten was. Dan verwezen we naar de rest van het landgoed, waar gelukkig ook veel te zien en te doen is. Zo ligt naast de kinderboerderij de Zintuigentuin, met onder andere een blotevoetenpad dat ook leuk is voor kinderen. De Bloemenhof is ook prachtig, zeker nu er in het voorjaar veel in bloei staat. Maar het allerleukste is toch wel dat we iedereen weer mogen ontvangen op onze Kasteel Kinderboerderij!



### Geen lammetjes

We hebben 6 weken elke avond de drachtige schapen gecheckt en elke ochtend waren we er vroeg voor het geval dat... Helaas hebben onze Betje en Gabi ons voor de gek gehouden. Ze zijn beiden niet drachtig geweest en dat was een tegenvaller. We hadden een leuke ram: Cliff die echt wel wat wilde dus waaraan het gelegen heeft weten we niet. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. We weten wel dat we volgend jaar een echo laten maken zodat we zeker weten of ze drachtig zijn of niet! Maar gelukkig zijn de vrijwilligers niet boos dat ze 6 weken voor niets 's avonds zijn komen kijken. Ze genoten vaak ook van de rust en stilte tussen de dieren en de avondsfeer is heel anders dan overdag.

De schapen worden binnenkort geschoren. Helaas mogen we er nog geen activiteit van maken. Hun wol moeten ze wel kwijt. Nu is het nog fris maar snel hopelijk niet meer.

### Voorjaar, vrijheid en blijheid.

Nou ja, het weer en het corona tijdperk werkt nog niet echt mee om dit gevoel te krijgen. Maar nu, als

ik, Els, dit stukje schrijf op de 2<sup>e</sup> pinksterdag zijn we toch weer lekker open en krijgen de dieren en de mensen meer aandacht wat we allemaal heel hard nodig hebben.

In de natuur bij het dierenrijk is het heel druk. De vogels, reeën, konijnen en alle andere dieren en diertjes zijn bezig met hun jonkies. En ook in de dierentuinen natuurlijk wordt er aan de voortplanting gewerkt. Daar kun je de vrijheid en blijheid horen, voelen en zien.

Bij ons in het mensenrijk is het allemaal heel anders.. De corona pandemie, oorlogen, het geloof, gewelddadig gedrag en steeds meer minder acceptatie van elkaar hoe of wat je bent en hoe je eruit ziet werkt niet motiverend voor ons gedag.

Zo ook nog steeds de problemen rond de groep LHBT – mensen. (lesbisch, homo, bi of transgender) Er wordt heel veel aandacht aan besteed om het volk, deze groep (klinkt eigenlijk al niet goed) te accepteren in onze maatschappij. Afgelopen zaterdag 22 mei was de finale van het Euro songfestival. En omdat we in 2019 de 1<sup>e</sup> plaats haalden op dit wereldwijde festival mochten wij, ons landje, het dit jaar organiseren. In 2019 was het Duncan Laurence die voor ons land meedeed en won. Dit jaar was het Jeangu Macrooy die ons land vertegenwoordigde. Ik denk dat er van jullie ook heel veel zijn die er naar gekeken, en van genoten hebben. Deze 2 mannen zijn homo seksueel. Allebei hebben ze een man als partner waar ze van houden. Mooi hè !!! Moet kunnen toch? Was dat maar waar. Wij mensen zijn niet zo tolerant als we met mensen te maken hebben die "niet hetzelfde" zijn als wij. Niet om trots op te zijn hoor dat dit nog steeds zoveel onbegrip en ellende brengt en vaak nog met geweld erbij ook nog.

Daarom kom ik terug in het dierenrijk. Daar heb je ze ook. De homo's en lesbiennes. Ja echt, veel elkaar likken en besnuffelen, of – zoals bij giraffen- de nekken verstrengelen. 2 vrouwtjes samen een ei uitbroeden, tot seksuele handelingen. De Bonobo's vrouwtjes / mensaap/ die elkaar berijden en echt willen paren. In Artis heb / had ? je rondleidingen langs de "Queerimals" homoseksuele dieren met informatie over het gedrag van deze dieren. Ik heb stukjes gelezen over dit artikel en er is nog veel meer informatie op internet te vinden. Maar het advies van deze schrijver was: Laat meer dierentuinen rondleidingen organiseren langs alle dieren of ze nu hetero, homo, lesbisch of biseksueel zijn. Daar kunnen wij nog veel van leren.

Wat is de clou van het verhaal?

Neem een voorbeeld aan de dieren, die heel veel accepteren om te leren. Voor ons om te gaan begrijpen en iedereen en elkaar te gaan waarderen.

Wat is het moraal van het verhaal ?

Wat dieren doen is dierlijk gedrag. Wat mensen doen is beestachtig gedrag.

De grote vraag is : Wie is er slimmer ..!!!.. en wie wil er slimmer zijn ?

Hopelijk geeft dit, als je het goed gelezen hebt, of meer uitleg aan pappa of mamma hebt gevraagd een stuk meer vrijheid en blijheid. Voor jou, en iedereen om je heen.

*t gemekker is gemaakt door Karin, Els en Monique*